

# BANGLADESH AFTON



Bangladesh Föreningen i Göteborg ordnar en kulturafton på Världskulturmuseet. Onsdagen den 18/10. Kl. 18.30.

Programmet innehåller sång, musik, dans samt en monolog om landets historia. Denna kväll kommer att präglas av den rika bengaliska kulturen som är ganska okänd i Sverige. Kvällen bygger en bro mellan bengaler och svenskar.



# PROGRAM

Välkomst tal av Sektererare

Sång 1: Dhono Dhanno Pushpo Bhora (Körsång): Hela världen är full av vacker natur men det finns ett land som är hela världens drottning och det är mitt fosterland...

*Nabida Mahmud, Farida Majid, Shab Alam, Rafia Ahmed, Dilruba Jamil.*

Tabla: *Asaduzzaman*

Sång 2: Ranga Matir Range (Duet) Det färgrika landet behagar mina ögon och båtmannens sång fyller mitt hjärta med glädje. Skönheten och melodins magi är Bangladesh...

*Nabida Mahmud, Dilruba Jamil*

Tabla: *Asaduzzaman*

Dans 1: Pora Banshi:

Flöjten spelar så bedövande vackert att jag blir förtrollad och dras till flöjtspelaren...

*Shaila Malndal*

Sång 3: Kato Baro Bhebechinu (Solo)

Hur många gånger hade jag inte tänkt att jag skulle öppna mitt hjärta och uttrycka mina känslor för dig. I mina tankar var du som en gud från himmelriket och jag tänkte avguda dig i hela mitt liv utan att du skulle veta om det. Och nu frågar du mig: hur kan jag uttrycka min oändliga kärlek till dig...

*(Tagorsång)*

*Farida Majid,*

Tabla: *Asaduzzaman*

Sång 4: Vhanga Pather (Solo)

Vems fotspår har jag sett på min gropiga väg? Någon som har tappat blad från sin blomsterkrans. Någon som kom ljudlöst men hördes när han försvann. Vem fick mig att gråta om det inte var han...

*(Tagorsång)*

*Dilruba Jamil*

Tabla: *Asaduzzaman*

Sång 5: Milito Praner Kolorobe (Körsång)

När många själar sjunger tillsammans blommar ungdomen i våra hjärtan. Våra frihetskämpars stämma har tystats men deras budskap fortsätter att vägleda oss. Den bloddränkta jorden påminner oss om frihetskämpars kamp och drömmen om befrielse uppmuntrar oss att kämpa...

*Nabida Mahmud, Farida Majid, Shab Alam, Rafia Ahmed, Dilruba Jamil*

Tabla: *Asaduzzaman*

Dans 2: Hridai Amar

Idag dansar mitt hjärta som en påfågel...

*Shaila Malndal*

Sång 6: Bangla Mar Durnibar (Körsång) Vi är några ohejdbara ungdomar från Bengalen. Vi känner oss inte trötta och vi är beslutsamma när det blir svårigheter...

*Nabida Mahmud, Farida Majid, Shab Alam, Rafia Ahmed, Dilruba Jamil*

Tabla: *Asaduzzaman*

Monolog:

Genom ett smärtsamt krig föddes vårt land Bangladesh 1971. Krigsförbrytarna styr landet nu men folket kommer att resa sig och skörda frukterna av befrielsekriget...

*Hasina Alam*

Paus

*Vi flyttar till studion*

Multimedia presentation av landet Bangladesh

Avtackning av ordförande

*(Bengaliska poeten Rabintranath Tagore fick Nobel priset i litteratur år 1913)*