

PROGRAM

Måndag 19 november 2007 10.00 – 10.45



Ruth Manorama

Dalitkvinnor – de mest förtryckta

Dalitkvinnornas rättigheter är ett globalt ansvar. Tystnaden om våldet måste upphöra. Vårt lidande får oss att känna att vi har gemensam sak med andra förtryckta och kämpande folk i världen.

De förtrampade dalitkvinnorna utgör ryggraden i det indiska samhällets jordbruk. Men de accepterar inte tyst sina villkor utan bär på en bitterhet, vrede och beredvillighet till handling.

Ruth Manorama, en av dalitrörelsen mest kända kvinnor, fick 2006 Right Livelihoodpriset

Måndag 19 november 2007 16.45 – 18.15

FÖRSONING (seminariet är placerat under temat *försoning*)

Dalitkvinnor är "lägst bland de lägsta"

Diskriminering av människor efter kasttillhörighet är ett system som är oförenligt med demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Men i Indien har mänskliga rättigheter givits en inskränkt betydelse. Individerna sätts inte i centrum för idén om mänskliga rättigheter utan vilken kast människor tillhör. 170 miljoner daliter befinner sig i botten av den sociala hierarkin och diskrimineras inom alla samhällsliga områden, socialt, politiskt, kulturellt. Dalitkvinnorna, ca 70 miljoner, är särskilt sårbara. De är "de lägsta bland de lägsta" och trefaldigt diskriminerade; som kvinna, efter klass, efter kast - de "oberörbara".

Medverkande:

Aloysius Irudayam s.j. Programme Director Institute of Development, Education and Studies, Madurai, Tamil Nadu, India);

Ruth Manorama, National Federation of Dalit Women; Right Livelihoodpristagare 2006,

Moderator: **Hans Magnusson**