

SÅ MÖTTES VI



Bubu från Indien:

# Lars friade till mig på ett tak i Calcutta

Det tog bara några veckor från första gången de träffades till frieriet. Ett halvår senare stod bröllopet i Indien – en kärleksfest som varade i tre dagar...

Av MATHIAS PERNHEIM  
Foto: STEFAN LINDBLOM, PRIVATA

**B**ubu Munshi Eklund, 60, i Lund, växte upp i Calcutta i Indien – ett land där man enligt traditionen låter föräldrarna arrangera barnens äktenskap. Så var det även för Bubu.

– Det var två olika män som besökte oss och som friade, men då sa jag nej. Det var som att jag väntade på Lars och att det var meningen att det skulle bli vi, berättar Bubu och tittar kärleksfullt på sin man.

Vi sitter vid köksbordet i paret rymliga och bohemiska hem i centrala Lund. Väggarna pryds av flera tavlor som Bubus pappa Annada har målat och på ena långväggen i vardagsrummet hänger ett färsprakande fotografi från deras bröllop i Indien för lite mindre än 30 år sedan.

Bubu är klädd i en glänsande grön sari och har dukat fram hemlagade samosa – friterade indiska degknyten med kryddstark fyllning som är försvinnande goda.

Hon växte upp i mångmiljonstaden Calcutta i Västbengalen nära gränsen till Bangladesh. Familjen var stor, elva personer samsades om utrymmet i fyrrummaren i hyreshuset. Uppväxten präglades av konst, musik och socialt engagemang. Bubus pappa var en känd konstnär och formgivare och hade ett stort välkomnande hjärta. Dörren stod alltid öppen för gäster och hemmet var en samlingsplats för fritänkare och konstnärssjälar.

Bubu skiner upp när barn domen kommer på tal.

– Åh, det var så fint. Jag längtar nästan tillbaka och skulle vilja vara ung igen. På eftermiddagarna brukade vi leka på

taket och på kvällarna när alla kommit hem brukade vi spela och sjunga tillsammans.

Bubu lärde sig tidigt att spela flera instrument samtidigt som hon tog sånglektioner. Med den bakgrunden föll det sig naturligt att hon började arbeta som sångpedagog.

Det var ett bra liv hon levde i Calcutta, men kärleken lys-te med sin frånvaro. Ända tills Lars, som nu är 58, plötsligt dök upp en dag. Lars var just färdig med sin journalistutbildning och planerade att göra en långresa till Asien. Av en kamrat, med rötterna i Bangladesh, fick han några adresser till olika personer som han kunde besöka, bland annat till familjen Munshi i Calcutta. Det var så han fick se Bubu för första gången.

## HON SJÖNG HELT UNDERBART

– Hon var så fin och hade en enorm utstrålning. Och så sjöng hon helt underbart. Jag föll direkt, berättar Lars.

Även Bubu kände att hjärtat började klappa lite extra när Lars dök upp.

– Jag såg honom med en gång och tyckte att det var något särskilt med honom. Jag tyckte att han var så fin, även om inte giftermål var det första jag tänkte på, säger Bubu.

– Men jag är ganska blyg av mig och vågade inte visa så tydligt vad jag kände, säger Lars, som ändrade sina resplaner och stannade kvar längre än planerat i Calcutta för att få tid att umgås med Bubu.



◀ Just när de träffats följde Lars med Bubu på turné i Indien.

I den vevan skulle Bubu ut på en turné med en sång- och dansföreställning och Lars följde med.

De möttes i maj 1982 och bara några veckor senare tog Lars mod till sig och friade upp på ett tak i Calcutta. Bubu sa tveklöst ja liksom Bubus pappa när Lars bad honom om Bubus hand. Därefter reste Lars hem till Sverige.

– Vi höll kontakten via brev. Jag var så kär och ville ha brev hela tiden, skrattar Bubu.

Under julhelgen samma år arrangerades ett mastodontbröllop helt enligt hinduisk tradition. I tre dagar firade man med släkt och vänner. Sedan gick flyttlasset till Sverige och i januari 1983 bar Lars Bubu över tröskeln till deras nya gemensamma hem i Lund.

– Jag älskade Sverige från första stund. Det var vinter och mycket snö och det var strax efter jul så alla hade ljusstakar i fönstren. Det var så mysigt.

Hemma i Sverige fick Lars jobb på en lokaltidning och Bubu började läsa svenska.

– Jag kom snabbt in i samhället, mycket tack vare Lars. I början längtade jag tillbaka



Musiken är viktig i familjen och Bubu tolkar gärna dikter av indiske nobelpristagaren Tagore.

lite till Indien och gick alltid klädd i sari. Men nu trivs jag så bra här.

Lars inflikar:

– Bubu är så glad och entusiastisk och har lätt för att få vänner. Hon säger aldrig något negativt om någon. Hon känner massa människor. När vi är ute tillsammans så är det fler som hejar på henne än på mig, fast jag har bott här hela mitt liv.

## DE HAR KÖPT LÄGENHET I CALCUTTA

Efter två år i Sverige kom första barnet **Mattias**, som i dag är 27 och studerar till bebyggelseantikvarie i Göteborg. Sedan föddes dottern **Marie**, 25, som bor i Berlin, och sist sonen **Daniel**, 23, som spelar altviolin och utbildar sig till konsertmusiker i Köpenhamn.

Lars har i alla år arbetat som journalist och Bubu utbildade sig till barnskötare och arbetar

i dag på en förskola ett stenkast från hemmet. Hon stortrivs med sitt jobb.

Bubu och Lars verkar lika kära nu som då de träffades för drygt 30 år sedan. Och det är inte bara en slump. Båda berättar att de vårdar relationen och betonar hur viktigt det är att hitta på saker tillsammans.

På vårkanten åker tandemcykeln fram ur källaren och så sjunger de i kören Svart på vitt. Musiken är ett intresse som alla i familjen delar och det händer att de spelar och sjunger tillsammans.

De tillbringar mycket tid i sommarhuset på Österlen och vartannat år reser de till Indien där de just köpt en liten lägenhet i samma hus som Bubus syster i Calcutta. Lars vill gärna bo där på ålderns höst men Bubu är tveksam.

– Jag älskar ju snö och vinter. Och julen, säger hon. ■

Lars och Bubu gifte sig i Calcutta i juli 1982. Bröllopet firades i tre dagar.

