



Hej vänner, Gott Nytt År på er alla,

Jag tar tillfället att berätta lite om året som gått.

Det har varit händelserikt för både Bubu och mig liksom barnen Mattias, Marie och Daniel.

För att börja med de senare så studerar nu Mattias till byggnadsantikvarie vid Göteborgs universitet, går andra året och stortrivs med utbildningen, så väsensskild från hans andra avslutade utbildning, grundexamen på klarinett vid Musikhögskolan i Malmö. Han är dock fortfarande intensivt aktiv med sitt band som spelar jugoslavisk populärmusik och ger konserter inte bara i Skåne utan också i Stockholm, Göteborg, Oslo och Prag. Marie bor i Berlin och njuter därav, har förstahandskontrakt på lägenhet i Kreuzberg, jobbar på hotellbokningsföretag på nätet samtidigt som hon avslutar sin fil kand i religionshistoria med inriktning på judaistik vid Lunds universitet. Det funkar att göra det på distans från Berlin. Trevligt med dotter i Berlin för övrigt, eftersom vi kan hälsa på lätt, det gjorde vi i juni.

Och Daniel går på konservatoriet i Köpenhamn, efter avslutad mastersutbildning går han nu en två års diplomutbildning till solist på viola (altfiol). Lägenhet i andra hand på Nørrebro, älskar Köpenhamn och jobbar mycket extra som inhoppare i Danmarks Radios Underhållningsorkester och i Kungliga Kapellet (Operaorkestern). Just nu är han

under två månader engagerad i Cavalleria Rusticana och Pajazzo, en dubbelföreställning på operan, som Bubu, Mattias och jag var inne och njöt av härom kvällen.

Själv jobbar jag vidare med Sydasiennätverket SASNET vid Lunds universitet och trivs väldigt bra med det. Mycket seminarier med professorer från Indien och annorstädes i Sydasien, konferenser och umgänge med ambassadörerna från Indien, Bangladesh och Nepal.

I våras provade jag också på att vara färdledare för Indienresor på deras stora Indienresa, fyra veckor lång och runt hela landet. Det går jag dock inte om, det var för jobbigt med krävande resenärer som klagade på det mesta i ett land där mycket inte fungerar optimalt.

Hela familjen var dock också nere i Indien, vi var inbjudna till bröllop - Bubus yngsta systers son gifte sig, se bilden ovan på mig och Marie. Det var desto roligare. Och dessutom invigde vi vår nya lägenhet i Kolkata (Calcutta), en charmig takvåning i centrala staden i samma hus som Bubus syster. Den finns redo om någon av er har vägarna förbi Bengalen.

Bubu jobbar vidare på förskolan Grynmalaregården och är varmt älskad av såväl barnen som deras föräldrar, vilket kompenserar för irriterande artrosvärk i knäna.

Både Bubu och jag sjunger i kören Svart på Vitt, och i somras var vi på musikläger i Kiruna en vecka, egentligen arrangerat av min blåsorkester Röda Kapellet men dessa årliga läger bjuder också på köralternativ. Jättekul sjunga norrländsk musik som av dystergöken och poeten Helmer Grundström, men också häftigt sjunga Norrlåtars Ko över Sarek i midnattssolen uppe på Luossavaara en avslutande natt.

I somras var dessutom jag en vecka i Tyskland på cykelsemester med min tyske vän Reinhard och svenske vän Gunnar, cyklade i ljuvliga trakter längs floderna Weser och Fulda i centrala Tyskland. Det var min tredje tyska cykelsemester och det är så fantastiskt med det välfungerande cykelvägnätet överallt.

Avslutningsvis bor vi kvar i vår charmiga lägenhet mitt i Lund, och sommartid det mysiga huset i Maglehems by på Österlen. Dit försöker vi komma så ofta vi hinner, men det är kärvt nu på vintern eftersom det ständigt händer saker i Lund på helgerna.

Varma hälsningar från Lars och Bubu

31 december 2011